

Στέφανος Αλμαλιώτης (1910-1987), *Προσωπογραφία Ελευθερίου Βενιζέλου*, λάδι σε μουσαμά, Συλλογή Έργων Τέχνης της Βιβλιοθήκης της Βουλής



Λιθογραφία εμπνευσμένη από την απόπειρα δολοφονίας κατά του Βενιζέλου τον Ιούνιο του 1933, Σ. Χρηστίδης



Την επομένη της εκδήλωσης του τελευταίου στρατιωτικού κινήματος βενιζελικών αξιωματικών για την αποτροπή της παλινόρθωσης της μοναρχίας, φανατικοί αντιβενιζελικοί διαδηλώνουν στο κέντρο της Αθήνας, 2 Μαρτίου 1935



Μετά την αποτυχία του κινήματος του 1935, ο Βενιζέλος φεύγει από τα Χανιά. Δίπλα του ο δήμαρχος Χανίων, Εμμανουήλ Μουντάκης, και ο βουλευτής των Φιλελευθέρων, Μανούσος Βολουδάκης. Θωρηκτό «Αβέρωφ», 12 Μαρτίου 1935



Δίκη στο Στρατοδικείο Αθηνών των αξιωματικών που συμμετείχαν στο κίνημα του Μαρτίου του 1935. Όρθιος ο λοχαγός Ιωάννης Τσιγάντες-Σβορώνος (1897-1943) από τους βασικούς οργανωτές του κινήματος στην Αθήνα. Μετά την αποτυχία του κινήματος αποστρατεύτηκε σχεδόν το σύνολο των αξιωματικών που διαμορφώθηκαν πολιτικά την περίοδο 1910-1935 και συνέδεσαν την πολεμική τους δράση με τη διπλωματική ικανότητα του Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν ο τελευταίος προέβαλλε στις διεθνείς συνδιασκέψεις την ικανότητα του ελληνικού στρατού ως το κύριο πλεονέκτημα της Ελλάδας. Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη – Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου, αρ.1237



Το ζεύγος Βενιζέλου μετά τα Χανιά καταφεύγει στα Δωδεκάνησα, από όπου θα κατευθυνθεί στην Ιταλία



Λίγες μέρες πριν πεθάνει, κατά τη διάρκεια βόλτας
στο Παρίσι



Μεγαλόσταυρος του Τάγματος του Δανίλου (Order of Danilo) που απονεμήθηκε στον Ελευθέριο Βενιζέλο από την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου



Παράσημο που απονεμήθηκε στον Ελευθέριο Βενιζέλο
από την ιαπωνική κυβέρνηση



Παράσημο του βασιλικού Τάγματος του Αγίου Αλεξάνδρου Νιέφσκι που απονεμήθηκε στον Ελευθέριο Βενιζέλο από τη ρωσική κυβέρνηση



Παράσημο του Τάγματος του Αστέρα (Der Ordens-Stern) που απονεμήθηκε στον Ελευθέριο Βενιζέλο από την κυβέρνηση της Ρουμανίας